



Deel je leven



De delende kerk als sleutel voor
diaconaal jongerenwerk

RECENTE BERICHTEN WEBLOG



Deel je leven

De delende kerk als sleutel voor
diaconaal jongerenwerk



De pijn van de eenheid

De pijn van de eenheid



Aandacht voor diaconaat vraagt om
planning



Leren van de zelfbewuste
christenen in Azië



Hoe leer je van het helpen van
anderen?



Zelfbeproeving, een kleine
handreiking



Groeien in geloof door je naaste te
helpen



We collecteren elke catechisatieles en zo wordt vanaf eerste les diaconaat aangeleerd'. Deze reactie van een predikant illustreert de plek die diaconaat veelal heeft in de geloofsvorming van onze jongeren. Een inventarisatie laat zien dat diaconaat in veel gebruikte catechesemethodes minimaal aan bod komt. Dit beeld werd onlangs weer bevestigd op de jeugdleidersconferentie 2017 waar zo'n 60 jeugdleiders deelnamen aan een workshop over diaconaat en jongeren. We betrekken de jeugd nauwelijks echt bij het dienende en delende karakter van de kerk.

Wij zijn er echter van overtuigd dat het van groot belang is dat jongeren leren ervaren waar het om gaat bij diaconaat. Volgens ons ligt daar ook een grote kans, want jongeren verwachten van een kerk dat ze doet wat ze zegt. Ze willen een kerk die inspireert en laat zien waar ze voor staat. Een kerk waar geloven gaat om het verbinden van hoofd, hart en handen. Maar hoe kunnen we diaconaat meer handen en voeten geven in het jeugdwerk? Wij geloven dat samenwerking daarvoor een belangrijke sleutel is.

Deel je leven!

Daarom hebben het Diaconale Steunpunt, het diaconaat van de CGK, het Praktijkcentrum, het NGJ en het CGJO de handen in een geslagen[1]. Vanuit een gedeeld gevoel van urgentie en verlangen werken we samen aan een sterkere verbinding tussen diaconaat en jongeren in onze gemeenten. Zo willen we met het project 'Deel je leven' graag bijdragen aan een sterkere diaconale geloofsvorming van jongeren in onze kerken. Daarbij willen lokale gemeenten graag ondersteunen in het meer betrekken van jongeren bij het diaconaat van de gemeente en ze verantwoording te laten dragen voor hun eigen diaconale inzet.

Samenwerken



IK WIL JOU

*Catechesemethode
Identiteit & Seksualiteit*



Hiervoor is het belangrijk dat diaconaat nadrukkelijker een plek krijgt in de geloofsopvoeding van jongeren. Daarbij komen meerdere doelgroepen in beeld, ieder met hun eigen taak en rol. In het jeugdwerk is diaconaat geen vanzelfsprekend aandachtsveld en de verbinding tussen diaconie en jongeren is vaak ook beperkt. Wij geloven echter dat het verbinden van diaconaat en jongeren vraagt om intensievere samenwerking tussen diakenen en jeugdleiders. De diaken zien we als de initiator, toeruster en coördinator van de diaconale activiteiten en de jeugdleider als degene die aansluiting heeft bij jongeren. Samen met de jongeren kunnen ze plannen maken om het diaconaat meer onderdeel te laten worden van het jeugdwerk in de gemeente. Daarnaast is een kerkenraad nodig die voorwaarde-scheppend is en ruimte biedt om diaconaat een meer integrale plek te geven in de geloofsvorming van jongeren. Ook ouders zijn een belangrijke motor achter de motivatie van jongeren. Door de opvoeding en het dagelijkse voorbeeld dat zij geven, laten ouders zien hoe het leven als christen in de praktijk ingevuld wordt.

Sleutel

In het werken met jongeren is je leven delen een belangrijk element. Gelukkig is de kerk in essentie een (levens)delende gemeenschap en is diaconaat in essentie het dienen van elkaar door te delen van de gaven (materieel en geestelijk) die je van God hebt ontvangen. Daarom werken we vanuit de visie *Deel je leven*. Want we geloven dat de delende kerk de sleutel is voor diaconaal jongerenwerk. Het leven delen heeft daarbij diaconaal gezien twee kanten:

diaconaat voor jongeren

Hierbij gaat het om het geven van hulp bij diaconale problemen van jongeren. Eén op de drie á vier jongeren van 18 jaar en ouder heeft een schuld of een betalingsachterstand. Vergeet ook niet de jongeren met een (chronisch) zieke ouder. Soms verlenen die jongeren dezelfde mantelzorg als die volwassenen geven, maar dan zonder de hulp en begeleiding die volwassenen daarbij krijgen. Voor de kinderen



OPEN | ONTDEKKEND BIJBELLEZEN

01:29

FOLLOW UP!

in een gezin met een zieke ouder is het vanzelfsprekend dat kinderen taken op zich nemen. Ze klagen er niet over en weten ook niet altijd dat ze begeleiding kunnen krijgen. De realiteit is daarbij dat de verantwoordelijkheid van de mantelzorg zo zwaar op de kinderen kan drukken dat ze een achterstand in hun ontwikkeling oplopen. Kennen we de jongeren in deze situatie en kunnen we helpen in begeleiding of in het overnemen van mantelzorg taken? Onder jongeren komt ook veel eenzaamheid voor. Jongeren kennen veel mensen en hebben vaak een groot sociaal netwerk, maar ze missen echte intimiteit in de contacten buiten hun eigen gezin, familie en vriendengroep.

Het is belangrijk dat jongeren die hulp nodig hebben, die hulp ook ontvangen. Realiseer je dat jongeren het diaconale adres van de kerk vaak niet kennen en geen idee hebben wat de gemeente voor hen zou kunnen betekenen. Communiceer daarom duidelijk wat je als gemeente en als diaconie voor jongeren kunt betekenen. En train jeugdwerkers om signalen op te vangen en om daarnaast met jongeren in gesprek te gaan over de vraag hoe zij andere jongeren kunnen helpen. Zorg er ook voor dat je als jeugdwerkers en diaconie met elkaar overlegt en de zorg en aandacht voor deze jongeren met elkaar afstemt.

diaconaat door jongeren

Daarnaast is het belangrijk dat jongeren leren dat diaconaat hoort bij je christen zijn. De jongeren gaan zelf ontdekken welke gaven zij hebben gekregen en hoe ze die kunnen inzetten. Daarbij zullen ze wel wat stimulans en een stuk begeleiding nodig hebben. Maar waar moet je dan beginnen? Wat ons betreft beginnen we bij de jongeren zelf. Jongeren hebben hun eigen antennes, en manieren van communiceren. Om met jongeren te werken, is het belangrijk je in te leven in hun denk- en leefwereld en om daar op aan te sluiten. Juist als we zeggen dat het bij diaconaat gaat om de hele gemeente, dat elk lid belangrijk is met zijn of haar gaven en talenten, is het van belang om jongeren serieus te nemen en als volwaardige gesprekspartner te betrekken in het diaconaal bezig zijn. Cruciaal is daarbij de vraag



PROJECT KRIMPENDE KERKEN



NIEUWSBRIEF ONTVANGEN

E-mail *

MELD U AAN!

wat jongeren nodig hebben om hun geloof handen en voeten te geven. Jongeren denken en beslissen mee bij het kiezen van diaconale activiteiten. Het leren door zelf te doen gaat verder dan het door hen laten uitvoeren wat door volwassenen bedacht en besloten is.

Jongeren

Het is goed om even stil te staan bij een aantal kenmerken van de tijd waarin onze jongeren opgroeien. Dat kan je helpen om beter aan te sluiten bij de leefwereld van jongeren als je probeert de verbinding met diaconaat te maken. We kunnen de belevingswereld van jongeren als vertrekpunt nemen en daarin laten zien dat geloof en de Bijbel betekenis hebben voor het dagelijks leven.

- **Individualisering** maakt jongeren tot ontwerpers en uitvoerders van hun eigen leven. Ze krijgen de vrijheid om eigen keuzes te maken. Ze moeten hun eigen identiteit vorm geven. En het is mooi dat jongeren de vrijheid en mogelijkheden hebben om zichzelf te ontwikkelen, maar tegelijkertijd kan er ook ideaalbeeld gecreëerd worden waaraan voldaan moet worden? Het lijkt alsof jongvolwassenen boven zichzelf uit moeten stijgen.
- Een van de belangrijkste aspecten die daarbij een rol spelen is dat het gevoel de basis is geworden van het handelen waarbij individuen er op gericht zijn om alles intens en zonder al te veel risico's te beleven. Deze **intensivering** zorgt ervoor dat alles intensief moet worden beleefd. Het eigen gevoel is dominant. Niet een theorie of een dogma maar dat wat je werkelijk raakt. Het is de basis om te handelen en samen iets individueel beleven past daar perfect bij.
- Maak diaconale vorming daarom een sociaal gebeuren, want we zijn in de eerste plaats geen individuen, maar personen! **Persoon-zijn** betekent dat we in relaties staan tot anderen en dat we aan elkaar gegeven zijn. We hebben anderen nodig. Jongeren ook! Juist hierin kan het diaconale aspect van gemeente zijn een belangrijke rol spelen. Door jongeren actief te betrekken bij het diaconaat kunnen ze geloofservaringen opdoen die verder gaan dan geloofsbeleving. Ze ervaren dat het geloof relevant is.

ABONNEER OP ONS WEBLOG

E-mailadres

ABONNEREN!

- Daarbij is delen vermenigvuldigen. Voor jongeren betekent weggeven niet dat je iets kwijtraakt, maar heeft het eerder de betekenis van '**delen is vermenigvuldigen**'. Een foto of mp3'tje deel je eenvoudig via je smartphone. En als de batterij ervan leeg is, dan leen je de mobiele oplader (ook wel bekend als lifesaver) van één van je vrienden. Delen is in! Maar wat zien jongeren daarvan terug in de kerk?

Aan de slag

Er zijn verschillende leerstijlen (dromers, denkers en doeners) en mensen hebben vaak verschillende voorkeuren van leren. Het is echter belangrijk om de verschillende leerstijlen te combineren. Wat daarbij opvallend is, is dat voor veel jongeren geldt, dat hun voorkeurstijl van leren 'doen' is. Dat geldt ook voor het diaconaat. Er zijn allerlei mogelijkheden die je daarbij kunt benutten. Denk aan de Micha Young cursus en het gloednieuwe materiaal over Vluchtelingen. Maar ook Nacht zonder dak, Zip your Lip en via Diaconale reizen kun je concreet met jongeren aan de slag. Wil je iets met en voor jongeren organiseren, zorg er dan voor dat het zo concreet en persoonlijk mogelijk is. Doe iets samen met echte mensen, voor een concreet doel en op een aanwijsbare plaats. En betrek jongeren bij de voorbereiding.

Zulke projecten en acties ver weg of dichtbij kunnen helpen om te groeien als (levens)delende gemeenschap van Christus. Zo'n gemeenschap worden we niet vanzelf, dat vraagt om oefening. En juist bij dat oefenen kunnen dergelijke acties helpen, zeker voor de jongere generaties. Zo leren ze door te doen.

Diaconaat gaat echter verder dan het meedoen aan dergelijke acties. Het is dus zaak dat er samen geoefend wordt in allerlei diaconale acties en dat dit een structureel onderdeel wordt van de vorming van jongeren. Meer structurele aandacht voor diaconaat in het vormingswerk van jongeren vraagt om overleg, planning en afstemming. Bespreek hoe je hier samen aandacht aan kunt geven en hoeveel tijd ervoor nodig en beschikbaar is. Kerst-, veertigdagen- of paasacties sluiten aan bij het

kerkelijk jaar en lenen zich goed voor diaconale acties, maar passen ze ook in de agenda van het jeugdwerk? Overleg hier als diakenen en jeugdleiders samen over.

Leren door delen

Om niet bij de kick van een actie te blijven, is het belangrijk dat jongeren worden geholpen om hun ervaringen met anderen te delen en erop te reflecteren. Hoe bewuster dat gebeurt, hoe meer jongeren van de acties leren. Stel jongeren vragen en houdt ze een spiegel voor, zodat ze over zichzelf, de anderen, de samenleving en hun geloof gaan nadenken. Op die manier leren ze te kijken naar hun eigen drijfveren en overtuigingen, maar kunnen ze ook leren dat bepaalde situaties ingewikkelder zijn dan ze eerder dachten. Een manier waarop jongeren op hun persoonlijke ervaring kunnen reflecteren is door hun de mogelijkheid te geven om hun ervaringen te delen in de jeugdgroep. Als jeugdwerkers hebben we daar zelf ervaring mee opgedaan. De ene week doen jongeren een activiteit en de volgende week delen we de ervaringen in de jeugdgroep. Door vragen te stellen help je jongeren verder in hun leerproces. Vraag bijvoorbeeld naar wat hen raakte in activiteit? Waarom juist dat? Of vraag wat ze hebben ontdekt over hoe ze reageren op lastige situaties? Of vraag wat we als kerk kunnen betekenen in concrete situaties van mensen die aandacht, hulp of zorg te kort komen?

In het Westland pakten ze het als volgt aan. Na een zaterdag waarop jongeren hun handen uit de mouwen konden steken bij mensen die wel een steuntje in de rug kunnen gebruiken, werd 's avonds een feest georganiseerd. Op een bepaald moment verstomde de muziek, werd er een krat de zaal ingedrukt en kregen jongeren de kans om staande op het krat hun ervaringen te delen met de andere jongeren. Zo hoorden ook jongeren die niet hadden meegedaan ervan en werd het een gedeelde ervaring.

Deel je leven!

We geloven dat jongeren een integraal onderdeel zijn van de gemeente en dat juist diaconaat één van de sleutels kan zijn om jongeren de essentie van het evangelie te laten zien en ervaren. Samen bieden we kerken handvatten om jongeren daadwerkelijk te betrekken bij het diaconaat van de gemeente. Binnenkort verschijnt er een e-book met meer praktische informatie en tips. Ook organiseren we de komende tijd een aantal regiobijeenkomsten voor jeugdleiders en diakenen. We hopen dat jullie samen komen en neem gerust ook een of meer jongeren mee! Houdt de websites van onze organisaties in de gaten.

Diaconaal jongerenwerk vraagt om samenwerking. Daarbij willen we graag van elkaar leren en elkaar inspireren. Deel daarom je mooie en moeilijke ervaringen en je vragen met ons en met elkaar in de facebookgroep 'Deel je leven – delende kerk als sleutel voor diaconaal jongerenwerk'.

Dit artikel is geschreven door Anko Oussoren en Derk Jan Poel en gepubliceerd in Dienst. Anko Oussoren is adviseur bij het Praktijkcentrum (GKv) en Derk Jan Poel werkt als diaconaal consulent bij het Diaconaal Steunpunt (GKv en NGK). Beide zijn lid van de werkgroep Deel je leven! Diaconaat en Jeugdwerk van CGK, GKv en NGK. Op zaterdag 11 maart verscheen 'Deel je leven!', een magazine boordevol informatie en inspiratie voor jeugddiaconaat. 'Deel je leven!' is een speciale en gezamenlijke editie van Diacon, een magazine van de Christelijke Gereformeerde Kerken. Download [hier](#) het magazine Deel je leven!

[1] Het Platform Diaconale Samenwerking van de NGK, CGK en GKV heeft jeugd diaconaat tot speerpunt benoemd. Daarbij kiest zij voor een bredere insteek, waarbij het jeugddiaconaat meer geïntegreerd wordt in het gehele kerkelijke (jeugd)werk. Om die reden is samenwerking gezocht met het NGJ, het Praktijkcentrum en het CGJO[1].

Small Brother

REPLY



13 APRIL 2017 @ 11:31

Deze aandacht voor diaconaat/collectes en geld/materie, maakt dat het ook in de kerk draait om het geld. En dat temeer waar overal verschraling optreedt. Maar de sleutel ligt juist in héél wat anders: het leren om al het denken in materie los te laten en er zelfs geen aandacht en waardering voor te hebben. Weest niet bezorgd over eten, kleding en lichaam, zegt Jezus in Lukas 12. Met geen ander materieel streven per dag dan het dagelijkse brood en de vergeving van de zonden, Lukas 11.

De verlossing uit de financiële zorg is dan reeds een feit, want er wordt niet meer om gegeven en niet meer onder geleden. Het vleselijke tekortkomen wordt onbetekenend in het licht van verlossing van de ziel, en God wordt erin gedankt. Het geestelijke breekt dan baan.

>> Jesaja 55&56:

O alle gij dorstigen! komt tot de wateren,
en gij, die geen geld hebt, komt, koopt en eet,
ja komt, koopt zonder geld, en zonder prijs, wijn en melk!

Waarom weegt gijlieden geld uit voor hetgeen geen brood is, en uw arbeid voor hetgeen niet verzadigen kan?

>> Lukas 11&12:

Want gelijk de regen en de sneeuw van den hemel nederdaalt, en derwaarts niet wederkeert; maar doorvochtigt de aarde, en maakt, dat zij voortbrenge en uitspruite, en zaad geve den zaaier, en brood den eter; Alzo zal Gods woord, dat uitgaat ook zijn, het zal niet ledig wederkeren; maar het zal doen, hetgeen Hem behaagt, en het zal voorspoedig zijn in hetgeen, waartoe het gezonden is.

Over "ervaren dat het geloof relevant is" : Breek liever met wereldgelijkvormigheden !

>> 1Samuël 15:3

Ga nu heen, en sla Amalek, en verban alles, wat hij heeft, en verschoon hem niet; maar dood van den man af tot de vrouw toe, van de kinderen tot de zuigelingen, van de ossen tot de schapen, van de kemelen tot de ezelen toe.

Over "cruciaal is daarbij de vraag wat jongeren nodig hebben om hun geloof handen en voeten te geven" : cruciaal is niet de behoefte, maar wat God vraagt.

>> 1Samuël 15:20-23

Toen zeide Saul tot Samuel: Ik heb naar de stem des HEEREN gehoord, en heb gewandeld op den weg, op denwelken mij de HEERE gezonden heeft.

En wij hebben genomen van den roef, schapen en runderen, het voornaamste van het verbannene, om den HEERE, uw God, op te offeren te Gilgal.

Maar Samuel zeide: Heeft de HEERE meer lust aan brandofferen, en slachtofferen, dan aan het gehoorzamen van de stem des HEEREN? Zie, gehoorzamen is beter dan slachtoffer, en opmerken wat de HEERE vraagt beter dan het vette der rammen.

Want wederspanningheid is een zonde der toverij, en wederstreven is afgoderij en beeldendienst. Omdat u des HEEREN woord verworpen hebt, zo heeft Hij u verworpen, dat gij geen koning zult zijn.

Over de kenmerken van de tijd:

>> Hosea 4:1-18

Hoort des HEEREN woord, gij kinderen Israëls! want de HEERE heeft een twist met de inwoners des lands, omdat er geen trouw, en geen weldadigheid, en geen kennis van God in het land is;

Daarom zal het land treuren, en een iegelijk, die daarin woont, kwelen, met het gedierte des velds, en met het gevogelte des hemels; ja, ook de vissen der zee zullen weggeraapt worden.

Doch niemand twiste noch bestraffe iemand; want uw volk is als die met den priester twisten.

Daarom zult gij vallen bij dag, ja, zelfs de profeet zal met u vallen bij nacht; en Ik zal uw moeder uitroeien.

Mijn volk is uitgeroeid, omdat het zonder kennis is; dewijl gij de kennis verworpen hebt, heb Ik u ook verworpen, dat gij Mij het priesterambt niet zult bedienen; dewijl gij de wet uws Gods vergeten hebt, zal Ik ook uw kinderen vergeten.

En zij zullen eten, maar niet zat worden; want zij hebben nagelaten den HEERE in acht te nemen. Mijn volk vraagt zijn hout, en zijn stok zal het hem bekend maken.

16 Want Israel is onbandig, als een onbandige koe; nu zal hen de HEERE weiden, als een lam in de ruimte.

18 Hunlieder zuiperij is afvallig; zij doen niet dan hoereren; hun schilden (het is een schande!) beminnen het woord: Geeft.

Een wind heeft hen gebonden in zijn vleugelen, en zij zullen beschaamd worden vanwege hun offeranden.

<> Maleachi 4:3-6

Maar gij zult de goddelozen vertreden; want zij zullen as worden onder de zolen uwer voeten, te dien dage, dien Ik maken zal, zegt de HEERE der heirscharen. Gedenk der wet van Mozes, Mijn knecht, die Ik hen bevolen heb op Horeb aan gans Israel, der inzettingen en rechten.

Ziet, Ik zende ulieden den profeet Elia, eer dat die grote en die vreselijke dag des HEEREN komen zal.

En hij zal het hart der vaderen tot de kinderen wederbrengen, en het hart der kinderen tot hun vaderen; opdat Ik niet kome, en de aarde met den ban sla.

>> Spreuken 2:1-6

Mijn zoon! zo gij de geboden bij u weglegt; Om uw oren naar wijsheid te doen opmerken; zo gij uw hart tot verstandigheid neigt;

Ja, zo gij tot het verstand roept, uw stem verheft tot de verstandigheid;
Zo gij haar zoekt als zilver, en naspeurt als verborgen schatten;
Dan zult gij de vreze des HEEREN verstaan, en zult de kennis van God vinden.
Want de HEERE geeft wijsheid; uit Zijn mond komt kennis en verstand.

Geef een reactie

Vul je reactie hier in ...